

Scanning

Tekst: Vase&Fuglsang 2022

Et gravidt par kommer hos læge på klinik. De har været til scanning og har et billede med. Lægen sidder ved sit skrivebord med de samme scaningsbilleder.

Læge: Kom indenfor. Scanningen gik jo fint, kan jeg se?

Hun: *(vifter med billedet)*...ja, det var så fint. Og nu kan man faktisk se, det er en dreng.

Han: Ja, sund og rask. To arme og to ben, så kan man jo ikke bede om mere.

Hun: Det er faktisk utrolig, hvad man kan se på sådan nogle billeder.

Læge: Lige ræcis, og derfor er der også en lille detalje, jeg lige bør nævne. Vil I ikke sidde ned?

(de får to stole)

Hun: Åhnej, er der noget galt alligevel?

Læge: Nejnej, slet ikke. Og I skal lige vide.... vi ka aldrig være 100 procent sikre på noget....med sådan nogle billeder.

Han: *(bekymret)* Hvad er det, du kan se?

Læge: *(rømmer sig)* Ja altså med min erfaring, vil jeg vurdere, at der er -give and take- 95% chance for at jeres søn bliver....*(pause)*

Hun: Bliver hvad?!

Læge: Ja, altså måske endda kun 93% chance for....at han bliver...

Hun: Jamen, så sig det da.

Læge: ...altså at jeres søn bliver....håndværker!

Parret sidder rystede tilbage.

Han: Håndværker!?! Jeg tror slet ikke, jeg forstår!

Læge: Ja, altså....vokser op og tager en kort, praktisk erhvervsuddannelse.

Hun: Nejnej, det er helt forkert? Niels er jo lektor i kunsthistorie og jeg er psykolog, hvordan sku'få en....sådan en....

Læge: Håndværker. Ja, vi ser tit den reaktion, men der er skam mange gode ting ved at blive håndværker.

Hun: Hvad? Og hvordan kan man overhovedet se sådan noget?

Læge: Nu er det jo også kun 93% sikkert (*viser billedet*) Men se her, anlæg til store hænder, kraftig knoglebygning. Ingen tegn på din lange hals og din mands... utrolig høje pande.

Han: Så overhovedet ingen akademiske anlæg?

Læge: Ikke så vidt jeg kan vurdere.

Han: (*de kigger lidt hinanden, han tager sig sammen*)
Hvad slags håndværker snakker vi så om?

Læge: Det kan vi ikke sige præcis. Det ka' være VVS, klejnsmed rør lægger...

Hun: Er du sød og bruge nogle ord vi kan forstå, her!?!
(*til manden*) Hvad er det han sidder og siger? PBS og klejnlægger?

Han: Rolig Anne. Nu må vi lige holde hovedet koldt. (*til lægen*)
Og det er ikke noget han ka' vokse fra? Eller noget man gøre?

Læge: Jeg vil gerne lige understrege, der er jo allerede stor efterspørgsel på praktisk begavelse, og det vil bare stige i fremtiden, så...

Hun: Prøver du på at trøste os nu. Er det *det*, du gør, hva?

Læge: Og I kan få tilskud til alt muligt...kurser til jer....det lille topnøglesæt fra Brio til ham. Jeg ved der er specialbutik på nettet, der laver sikkerhedstræsko i str. 8

Hun: Nej, ikke træsko. (*begynder at snøfte*) Niels, jeg ved ikke, om jeg kan klare det her.

Han: Skat, der er vel også gode ting. Tænk vi får måske en søn, der kan skifte det der underlige bøjede rør under håndvasken, der altid stopper....åh hvad er det, det hedder?

Hun: Der kan du se Niels, vi ka' jo ikke sproget. Vi kommer ikke til at snakke med vores eget barn. Jeg kommer aldrig til at sætte en studenterhue på hans lille hovede...det bliver en murerkasket!!!
(*bryder ud i gråd*)

Læge: (*kigger på billedet*) Nu siger du lille hovede...

Han: Ikke nu, doktor, vi skal liiiiige. (*trøster hende*) Så Skat, dyb vejtrækning, hovedet nedsådan. (*hjælper hende, fortroligt til lægen*) Hvis du kigger grundigt på billedet....er der bare den mindste chance for en lille-bitte bachelor?

Læge: Vi kan aldrig udelukke noget. Men...*(ryster på hovedet)*...næppe. Men I skal jo lige forstå, at med en rørtang i hånden kommer jeres søn jo nemt til at tjene det dobbelte af jer.

Han: Joeh, jeg er også på dagpenge...igen. Men man er jo bare mest tryk ved det, man kender, og min hustru har jo altid så mange forestillinger om tingene.

Hun: Hvad skal jeg sige i mødregruppen? Der sidder de andre mødre i baby-bio sidder med fine små kvikke cand scienter, mens jeg har klumpe-dumpe, der slår søm i med ranglen og har røvsprække i bleen. *(tuder igen)*

Han: Så Skat. Vi må hellere komme hjemad, der er så meget nyt, vi skal lære. Vi ku' måske starte med en lille tur ud i det dersens Silvan.

De rejser sig og begynder at gå ud.

Læge: Jeg er sikker på, det skal nok gå.

Hun: *(tuder, utrøstelig på vej ud)* Vi får børnebørn i Udkants-Danmark der går til Ishockey og hører Kandis og spiser Lørdagskylling.

Han: Såsåsåså....

Lægen kigger efter dem, ryster på hovet og rejser sig.

Læge: *(ud til en sekretær vi ikke ser, eller på samtaleanlæg)*
Hanne, det var de sidste, jeg tager over og bijobber på privathospitalet. Vi fik ordren med at skifte alle håndvaskene.
(han smider kitlen imens, indenunder har han kedeldragt og tager en værktøjskasse skjult bag bordet)
Nu skal der fanme tjenes penge!!!