

# Pride

Tekst: Vase&Fuglsang 2023

*Hen over scenen kommer rullende en farverigt Pride med regnbueflag, drags, musik (YMCA el lign) og hele pivtøjet. Vildt gang i den. Når de er danset ud af scenen skifter musikken til noget kedeligt (???) og det bageste af optoget kommer gående. Et vanvittigt kedeligt ægtepar - Jytte og Jørgen - i ens joggingtøj kommer trækkende med en Webergrill. De kører frem og tager pub-kontakt.*

Jytte: Godaften. Vi hedder Jytte og Jørgen Nielsen. Vi kommer fra DHS - Dansk Heteroseksuelt Selskab - der fejrer det helt almindelige tokønnede samliv med faste onsdags-aftaler og lyset slukket.

Jørgen: Vi er både glade og taknemmelige over, at der i år har været plads til os i Odense Pride....her bagest i optoget, efter alle de andre spændende og måske lidt mere farverige indslag.

Jytte: Pride betyder jo stolthed. Man skal stå frem og stå ved hvem man er. Det tør vi godt i Dansk Heteroseksuelt Selskab. Vi tør sige: JA...vi bor i et gulstens-parcelhus i Stige...

Jørgen: *(tilføjer)* ...med fladt tag og med fastforrentet lån.

Jytte: Og vi tør sige JA! Vi har en helt almindelig Opel Astra med anhængertræk.

Jørgen: *(tilføjer)* ...det er en diesel fra 2017. Den holder faktisk brugtprisen overraskende godt og...

Jytte: *(afbryder)* Det er fint, Jørgen. Og JA! Vi har holdt sommerferie på det samme 4 stjernede hotel på Vest-Kreta i 21 år. Sådan er VI bare!

Jørgen: Det bliver altså teknisk set 22 år her til sommer...såeh ja...*(stopper sig selv)*

Jytte: Når vi går Pride, er det for at minde om, at det med fest, farver og påfuglefjer er så fint, så fint. Men det er vi bare nogen, der ikke rigtigt kan leve op til.

Jørgen: Jeg har fx aldrig gået i dametøj... eller for den sags skyld sat spørgsmålstegn min kønsidentitet.

Jytte: *(pause)* Det er vi så flere andre der har, men lad det nu ligge... Nej, vi vedstår at vi er en traditionel kernefamilie. Ingen sammenbragte børn, bonusfædre eller rugemødre. Kun to af egen avl, der klarer sig gennemsnitligt pænt i skolen. Det er der ikke meget regnbue over...men vi har valgt at være åbne omkring det.

Jørgen: Ligesådan med intim-livet ...der er ikke så meget at holde skjult. Faste aftaler i ulige uger. Ingen tredjepart involveret, der. Ingen hjælpemidler eller iøvrigt påspænding af nogetsomhelst. Så er det ligesom ude af skabet.

Jytte: Så sku nogen ha' fået lyst, er I velkommen til at gå med i optoget. Vi fortsætter herfra op ad Munkersvej, hånd i hånd med fast partner. Husk de gule reflektsveste...vi krydser cykelstier flere steder.

Jørgen: Optoget slutter på IKEA parkeringsplads ved Rosengårdscenteret...med grill-koteletter og flødekartofler og et glas god-til-prisen Cava fra Bilka.

Jytte: Der vil være sjove konkurrencer som : "Bak med trailer" og "Gæt en flisebelægning". Og ud på de sene timer...ved 21.30-tiden... spiller Big Fat Snake Jam... hele 2 gange 20 minutter!

Jørgen: Så...ja...man kan altså sagtens nå hjem til det sene afsnit af Barnaby.

Jytte: Det var vist det hele, ikke Jørgen?

Jørgen: Jo, der er såmænd ikke så meget mere.

Jytte: Så gå med og kæmp for sagen i Dansk Heteroseksuelt Selskab.  
Som vi siger:

Jørgen: Man kan godt være røvkedelig...

Jytte: ...og stolt af det!

*De går mens de vifter synkront med armene. Musik, fx "Bonsoir Madame". Gerne en masse statister iklædt samme tøj og med Weber-griller der følger trop og vinker.*