

Det starkare könet

Text: Vase&Fuglsang

(översatt från danska)

Ett sjukvårdsbiträde kör in en jämrande höggravid Kvinnan i en stor sjukhussäng. Den blivande pappan går bredvid och baddar hennes panna med en tvättlapp.

Kvinnan: Aj-Aj-Aj-Aj....

Mannen: *(bekymrad till sjukvårdsbiträdet)* Hör det till vanligheten, att det gör så jävla ont?

Sjukvårdsb: Det sägs ju, att smärtor hör ihop med...*(avbryts)*

Kvinnan: AAAAJ-FÖR-SATAN! Ka' jag inte få en blockad eller nånting?

Sjukvårdsb: Först får vi höra med barnmorskan. Men en naturlig förlossning är ju alltid bäst!

Mannen: *(till kvinnan)* Jamen försök att använda, vad vi har fått lära oss andningen!

Kvinnan tar sig förbi smärtan och den irriterande mannen. Sjukvårdsbiträdet placerar sängen på rätt ställe.

Sjukvårdsb: Nu är du där du ska vara! Du har tur som har en så snäll man, som delar smärtan med dig!

Mannen: *(glatt till sjukvårdsbiträdet)* Tack!

Kvinnan: AU-DA-FÖR-SATAN-DET-GÖR-SJUUUUKT ONT!

Sjukvårdsb: Ja, du ser lite blek ut.

Kvinnan: TACKAR SÅ MYCKET. JAG KÄNNER SOM OM JAG SKULLE KUNNA SKITA UT ETT BOWLINGKLOT!

Sjukvårdsb: Aah, det var inte du ... det var din man.
(till mannen) Du är lite blank i ögonen, tycker jag.

Mannen: *(ynkligt)* Är jag? jag känner mig inte särskilt pigg heller.

Sjukvårdsb: *(värderande)* SÅÅÅ?

Mannen: Nej, jag mår inte så bra...

Kvinnan: MÅR ILLA?! MÅR ILLA! NU FÅR DU FAN TA MIG SKÄRPA DIG!

Sjukvårdsb: Avbryt inte nu ... ta termometern i munnen!

Sjukvårdsbiträdet sticker in en termometer i mannens mun.

Kvinnan: VAD HÄNDER?

Sjukvårdsb: Jag förstår, om du är lite bekymrad.
Men det behöver inte vara så allvarligt.

Sjukvårdsbiträdet tar ut termometern och kollar.

Sjukvårdsb: Nu ska vi se. 37,7!

Mannen: *(ångestfyllt)* 37,7?

Kvinnan: *(misstroget)* 37,7?

Sjukvårdsb: Ja, du mår dåligt, blanka ögon, 37,7. Utan tvivel:
Du har mansinfluensa!

Mannen och kvinnan tittar på varandra.

Kvinnan: MANSINFLUENSA?

Sjukvårdsb: Ja, sådana saker vet ju du ingenting om.

Mannen: *(ynkligt)* Ska jag dö nu?

Sjukvårdsb: Se så. Upp i sängen med sig.

Mannen kliver upp i sängen. Stöter till kvinnan som flyttar på sig och jämrar sig.

Kvinnan: AJ-A-AJ...

Mannen: Ja...det samma säger jag: Aj-AJ-AAAAJ...

Sjukvårdsb: Såja, nu kommer barnmorskan. *(tröstande till mannen)*
Vi hade tur, det är en man!

En manlig barnmorska kliver in.

Barnmorskan: Hej, hej. Nu ska vi se, Vem har vi här då?

Kvinnan: DET GÖR SÅ JÄVLA ONT!

Barnmorska: JAHA För sjutton gubbar!

Barnmorskan passerar kvinnan på väg till mannen och lägger en hand på hans panna.

Barnmorskan: Det är den svåraste mansinfluensa, jag har sett på länge. Är du...?

Mannen & sjukvårdsb: *(nickar och säger i kör)* Ja, det är illa!

Kvinnan: Hallååå ... han har 37,7!

Barnmorskan: Ja, det är mycket! *(ger kvinnan tvättlappen)* Du kan ge et handtag här. Håll hans huvud och hjälp honom med andningen.

Kvinnan baddar misstroget sin mans panna. Sjukvårdsbiträdet vill räcka honom en kudde men säckar ihop.

Sjukvårdsb: AJ-AJ-AJ-AJ!

Kvinnan: VAAAA?

Sjukvårdsb: (*jämrrar sig*) Det är bara en gammal fotbollsskada ...

Barnmorska: BARA en fotbollsskada? Det håller inte att spela stor stark man nu. Upp med sig. Jag lägger snabbt en blockad.

Sjukvårdsbiträdet kliver upp i sängen. Barnmorskan tar en spruta för att lägga en blockad.

Kvinnan: Jag vill också ha en blockad!?!

Barnmorska: Nej, det skulle förstöra din förlossningsupplevelse. Försök att smälta ihop med din smärta!

Kvinnan: DET HAR JAG GJORT I 68 TIMMAR! JAG VILL HA' EN BLOCKAD, ETT KEJSARSNITT OCH EN KVINNLIG BARNMORSKA!

Barnmorskan tittar ett ögonblick chockad på henne och bryter ihop som bara en Kvinna kan.

Barnmorska: Jag orkar inte längre. Jag blir hela tiden könsdiskriminerad och utsatt för en enorm arbetspress.

Sjukvårdsb: (*klandrande till kvinnan*) Hålla där! Men ge mannen en chans. Han har mer än tillräckligt att hålla koll på.

Mannen: Ja, På allvar, snälla. Mansinfluensa, fotbollsskador...

Kvinnan: OCH JAG MÅSTE FÖDA FRAM DITT BARN!?

Barnmorskan: Jag får lägga mig lite grann.

Mannen: Snälla, kan du inte...?

Viftar kvinnan av sängen, medan barnmorskan kliver upp.

Barnmorskan: I tisdags ringde telefonen. I morgon skal jag skicka ett mejl. Jag kan helt enkelt inte multitaska på det här sättet. (*hulkar*)

Kvinnan: FÖR HELVETE ETT GÄNG YNKLIGA MÄN!
FAN OCKSÅ, JAG FÖDAR FRAM SJÄLV...I KORRIDOREN!!

Kvinnan går utt. De tre stackars männen i sängen vinkar av henne. Sjukvårdsbiträdet tar fram tre ölburkar och mannen sätter på TV med fjärrkontrollen.

Mannen: Nämen kolla ... ettan visar Uppdrag Granskning i kväll! "Det starkare könet".

Vi hör barnagråt (off). Männerna i sängen blir gripna

Barnmorskan: Grattis, du har blivit pappa!

Sjukvårdsb: Jättebra!

Mannen: Tack! **NU ska jag hå pappaledigt!!! SÅ KLART!!**

De skålar. Ljuset går ned.