

Hva' ska' vi I-KEA

Tekst: Vase og Fuglsang 12

Melodi: One Note samba

Hva' ska' vi I-KEA
Hele byen ta'r herhen
for at købe lamper og en skænk der hedder SVEN
Hva' ska' vi I-KEA
vi har ikke plads til fler'
svenske hyldemeter i lakeret krydsfinér

Hva' ska' vi I-KEA
Jam'n vi ved hvordan det bli'r
Poser fyldt med skrammel og en softice til en 10'er
Hva' ska' vi I-KEA
hele lørdag'n er spoler't
Dagens første kø og vi har ikk' engang parker't

Imens du fabler løs om vor's behov for såd'n en seng og sofa-combi
bli'r jeg en zombie
På sådan en lørdag sku' man se hinand'n i øjnene og mærke lykken
vi ser på køkken

Fanden skabte stedet
For at byde manden trods
Jeg skubber indkøbsvognen
som en anden Sisyfos
Gennem køkken og belysning, tæpper og tekstil
turen går i sneglefart de 8 svenske mil

Og når vi kommer hjem så ska' vi pakke skidtet ud af 14 kasser
og intet passer
Man burde samle smukke minder man kan trække frem når man bli'r gammel
...jeg samler skammel!

Hva' ka' vi I-KEA
Vi ka' bruge vores løn
på en GOTLAND-slagbænk
der er ubeskriv'lig grøn
Hva' ska' vi I-KEA
Der' da mer' i så'n et liv
End en JÖNSSON-fletkurv og et STAFFAN-skostativ

Det lover vi hinanden...
Bar' to hængsler til så ska' vi ikke købe mer'
Det lover vi hinanden...
(*snakkes hurtigt*)

Bar' lige den sammenklappelige vasketøjskurv, så ska' vi ikke købe mer'

Det lover vi hinanden...

(snakkes hurtigt)

Og så lige forårsudsalget med de nye havemøbler, så sker det aldrig, aldrig mer' ...

Det lover vi hinanden...

Det lover vi hinanden...

Det lover vi hinanden...