

Far igen

Tekst: Vase&Fuglsang
Cirkusrevyen

Monolog om kunstig befrugtning.

En gammel mand er pludselig og meget imod sin vilje blevet... far igen.

Jeg har lige været til børnefødselsdag på McDonalds.
Det var dog et modbydeligt sted.

Det var min lille søns 2-års fødselsdag. Nååå, tænker man så.
Der er nok én der har giftet sig ungt. Nej gid det var så vel!
Min kone var sgu 72, da hun nedkom.
Damen havde pludselig bestemt sig for at få en efternøler, nu hvor vores
3 andre børn alligevel nærmede sig efterlønsalderen.
Fatter det ikke! Men det var noget de havde gejlet hinanden op til, nede i
mimre-klubben. Jojo, hele kniplinge-holdet var fuldstændig skruk.

Det skulle så foregå ved kunstig befrugtning, mente hun. Jeg mindede den
halvdemente dame om, at jeg blev steriliseret under Poul Hartling.
Men den havde hun regnet ud! Tænk, den snu satan, havde i mange år haft
en bunke af mine gamle underbukser gemt i bunden af kummefryseren.
Hun mente, der skulle være så rigeligt med haletudser. Eller "nedfrosne
dyrtidsportioner", som hun kaldte det.

Nåmen selve undfangelsen blev så ordnet hos lægen en torsdag, mens jeg sad
og så Frode Munksgaard på TV-Charlie....DET ER SGU DET MEST
DØDSSYGE KNALD JEG NOGENSINDE HAR FÅET!
Så kom graviditeten. Hun havde humørsvingninger, hidsede sig op over
bagateller, var konstant skidehamrende hysterisk....så på den måde var der
altså ingen forandring!

Jeg havde hørt et og andet om, at gravide kvinders bryster vokser til det
dobbelte. Det glædede jeg mig naturligvis til. Og det passede. Jojo...de blev
"dobbelte så lange".
Hvad der før var "to femmere i en sok", var nu "to jubilæumsmedaljoner i et
par åluser".

Nu viste det sig, at man idag går til noget der hedder "fødselsforberedelse".
Vi mænd skulle også deltage. Det var noget af en blandet fornøjelse.
Jeg ku' godt li' dissehersens knibeøvelser. Jo, de hjalp vældigt på min
inkontinens. Jeg blev til sidst så god til at knibe, at jeg ku' samle mine
læsebriller op med røvballerne.

Til gengæld var jeg ikke vild med "sympatisækken". Ja, det var en sæk med
5 kilo Samsø-kartofler vi mænd fik spændt fast på maven. "Hvorfor fanden
det?", spurgte jeg. Jo, det var for at jeg kunne føle hvordan det var at være
min kone.
"Javel!", sagde jeg så, "så må jeg sgu hellere få 10 kilo på røven også".

Nå, men vi fik så vores lille dreng. Arne Blomberg. Arne efter min far... og
Blomberg efter kummefryseren.
Og hvordan går det så? Tjoooooh....om natten går det egentlig meget godt.

Man er jo alligevel oppe 6-7 gange og tisse, så hvorfor ikke lige skifte en ble i forbifarten.

Det eneste vi har døjet lidt med, er de her tandproblemer. Det er meget smertefuldt. Når først sådan en lille bandit får fat i ens overmund og rykker til. Av for helvede, hvor gør det da ondt!

(kigger på sit lommeur)

Guuud, er den blevet så meget? Jeg skal tilbage til den rædselsfulde McDonalds...(sukker) til den næste børnefødselsdag. Og det er min kones skyld!

Ja, det fik jeg måske ikke nævnt? Den store idiot solgte resten af min eunderbukser nede i mimreklubben!!!

Exit.