

Det bli'r i familien

Tekst: Vase & Fuglsang
Rottefælden

Persongalleri:

Faderen - Jørgen Jørgensen - langturschauffør. Kører pattegrise til Polen under urimelige forhold. Ufattelig træt.

Moderen - Kirsten Jørgensen - rengøringsassistent. Bitter og udslidt, men til gengæld ærlig.

Datteren - Denise Jørgensen - teenager, der skal nonfirmeres. Synes alt er klamt, pånær tøj, Citybois og nye bryster. Job som telefonpasser på ulovlig BeautyClinic.

Sønnen - Kenni Jørgensen - hiphop'er. Med hue, hængerøv og hælervarer.

Præsten - Malene Pedersen - nyuddannet præst med et rædselsfuldt pagehår. Tror på det bedste i alle...altid. Hun tager så grueligt fejl!

Vi er i den dysfunktionelle familien Jørgensens dagligstue. Moderen støvsuger. Denise læser modeblade.

Denise: (viser bladet til moderen) Aij mor, se det her 2. dags-tøj. Det er for lex. Får jeg det til min konf? Please!

Moderen: (kigger med) Hende dér...hun ligner en luder!

Denise: (vrænger) Hvor hun gøøøør! Det skal være gult i år.

Moderen: Nå, så ligner hun en luder, der holder med Brøndby!
I øvrigt bliver du NON-firmeret. Vi er ikke på talefod med Gud her i familien. (skænker et glas sprut og bunder den i et hug)

Denise: Aiiij, hvor klamt, mor! Den er 10 om formiddagen!

Moderen: (kigger på uret) 10? Nåda, så er jeg sgu kommet bagefter.
(skænker en til og bunder)

Denise: (læser på etiketten) "96%. Tilhører Albertslund Skadestue." Mor, altså!?!

Moderen: Det er det eneste frynsegode, når man gør rent i det offentlige!

Denise: Ved du godt, at AnneCatarinas forældre holder hendes konfirmation på et slot på Lolland?

Moderen: Vi gør ikke forskel på vores børn. Du får som din bror...dartklubbens festlokale, onkel Volmer på orgel og et gyldent røvspark på 5000 kr. Men så skal du også holde din

kæft...NU!

Denise: *(skærer en grimasse)* Jeg sparer da bare selv sammen, så. Jeg har lige fået et fritidsjob. *(en mobil i hendes lomme ringer)*
Hov, jeg skal på arbejde. *(i mobilen)* Beauty Clinic Albertslund.
En fedtsugning, ja bare du er over 10. Nej det er ligemeget hvad du vejer. Nej, det blander lægen sig ikke i. Nej, godt, hej!
(lægger på) Det' et supereasy arbejde det her!

Kenni kommer ind med et B&O-anlæg.

Kenni: Hey! Hva' så, dér?

Moderen: Hvor?

Kenni: Ja, hér. Altså... hva' så hér...dér!

Moderen: Hvordan er det du snakker? Er det hvad I lærer i skolen idag?

Kenni: Jeg har sguda ikke været i skole idag. Jeg pjækkede.

Moderen: ØV, hvem fa'en skal man så skylde skylden på???

Denise: Den der B&O er garanteret stjålet!

Kenni: Sku man hører fra én der sælger ulovlige fedtsugninger! Bare shut up, so.

Denise: *(til moderen)* Aij, hvor klamt, hørte du det?

Moderen: Ja, luk lige røven Kenni, sådan taler vi ikke her i huset.

Kenni går ind på sit værelse. Det ringer på døren.

Moderen: Nå, det er nok far, der endelig kommer hjem.

Moderen lukker op. Ind kommer en kvindelig præst i fuld ornat.

Præst: Goddag. Malene Pedersen, jeg er den nye præst.

Moderen: *(kigger, lille pause)* Hold da kæft, hvor har du noget grimt hår!

Præst: Hva? Nå...ja...jo...det følger ligesom med gerningen.

Moderen: *(peger på præstekraven)* Ja det gør det nok heller ikke kønnere, at det bliver serveret på et fad!

Præst: Nåeh, kraven?! Ja, jeg tager jo rundt for at møde de nye konfirmanders familier.

Moderen: Hvorfor det?

Præst: Det skal vi jo i Folkekirken!

Moderen: Folkekirken??? Den bruger vi ikke her. Det sidste jeg fik med hjem fra kirken... ham har jeg hængt på i 30 år!

Præst: Nej, det var det, jeg ville tale om. Har Denise overvejet...

Denise: *(afbryder)* Hej, præst. Hvad synes du om det her sæt? Du skal være helt ærlig! *(viser bladet)*

Præst: Denise, jeg er præst. Jeg er altid helt ærlig. *(kigger i bladet)* Og helt ærligt, hun ligner en prostitueret, der holder med Brøndby!

Moderen: HA! Det var det jeg sagde. Skal du ha' en lille én med....den er over 10, så vi må godt!

Præsten afslår. Moderen tager et hiv af flasken. Denises telefon ringer.

Denise: *(i mobil)* Beauty Clinic. Nye bryster? Ja. Bare du er over 7.

Denise lægger på. Kenni kommer ud fra sit værelse med B&O'en.

Kenni: Hva' så der, dig præst, mangler du tilfældigvis et B&O-anlæg?

Præst: Ja faktisk. Vi har lige fået stjålet et ovre i sognegården!

Kenni: Å-å! Glem det.

Kenni vender om i samme bevægelse og går ind på værelset.

Præst: Jamen, så har jeg jo hilst på det meste af familien. Hvad med din mand, er han hjemme?

Moderen: Jørgen er sguda aldrig hjemme. Han er chauffør.

Præst: Hvor spændende. Det vil jeg da gerne høre om! Buschauffør...eller privatchauffør...måske for en politiker?

Moderen: Tjaeh, på en måde...han kører i hvert fald svin... til Polen!

Dingdong. Jørgen kommer ind. Hans hænder sidder som da de forlod lastbilsrattet. Han er overtræt.

Jørgen: Så er svinetransporten hjemme.

Præsten: *(stikker hånden frem)* Goddag, Malene Pedersen.

Jørgen: Næh...jeg hedder Jørgen. Jeg kører lastbil i døgndrift *(tænker)* Hov, jeg synes pludselig, der er noget jeg har glem!

Præsten: Er det et hårdt arbejde? Du ser lidt træt ud.

Jørgen: Træt? Jeg er så frisk som en havørn...altså en havørn, der har fløjet 47 timer nonstop i en hørm af gris! *(kigger på hende)* Guuud, hvor har du egentlig noget grimt hår!

Moderen: *(råber)* Kenniiiiii...vi skal æde. *(til præst)* Skal du ha' en delle med?

Præst: Jo, 1000 tak.

Denise: Vent lidt med det....de plejer at smage ad helvede til.

Alle sætter sig. Moderen serverer en kæmpe tallerken med frikadeller.

Moderen: Jørgen! Så er der grisebasse!

Jørgen: *(pr. refleks)* Allerede??? Nå, ja men så kører vi igen!

Jørgen tager fat i tallerkenen, som var det et lastbilrat. Moderen tager hans gaffel og stikker ham en frikadelle. Tager selv et bøj af hospitals-spritten. Præsten skeler til det.

Præst: Som sagt vil vi i Kirken gerne snakke med konfirmanderne. Hjælpe vores familier med evt. problemer.

Moderen: *(tæt på præsten med kolossal spritånde)* Problemer? Vi har sguda ikke nogen problemer!?!

Præsten: *(svimmel af alkoholtågerne)* Altså, jeg har jo tavshedspligt.

Moderen: Fint. Så ku' du måske tie stille lidt...og æde din delle.

Denise: Mor! Må jeg få nye bryster til min konf?

Moderen: Der er en NONF. Og du får penge og to lysestager. *(råber)* Kenniiiiii!!!

Kenni har hørt det, og kommer ind med to kirkelysestager i favnen.

Kenni: Skal hun ha' dem allerede, dér?

Moderen: Nej, for fanden!

Præst: Hvor morsomt...vi har to magen til ovre i Sognegården!

Kenni: Å-å! Glem det.

Kenni vender om på hælen og skiller sig af med lysestagerne. Kommer derefter hen til bordet.

Denise: Far må jeg få det her 2. dags tøj? *(viser bladet)*

Jørgen: Hun ligner en dame jeg tog op på en rasteplads i Polen.

Jeg vidste slet ikke de holdt med Brøndby dernede.
(*tænker sig om igen*) Jeg synes altså, jeg har glemt et eller andet.

Denises mobil ringer igen.

Denise: Beauty Clinic. 37 kilo? Botox. Ja, alt det du vil ha'. Og bare du er over 5 er lægen ligeglad.

Præst: I et område som vores, skal vi jo også hjælpe vores unge på rette vej! Vi er jo alle syndere for Vorherre. Og indimellem har vi behov for at læsse af!

Jørgen: (*kommer i tanke om noget*) UPS, der var den! Jeg har sgu glemt at læsse svinene af derovre, de står nede på gaden.
Nå, hvad pokker et par døgn fra eller til.

Der lyder fjerne politisirener. Kenni kigger ud af vinduet.

Kenni: Så for satan. Nu kommer sheriffen!

Denise: Aiiij, nederen!

Moderen: Pis også!

Jørgen: Nu igen?! De tjekkede også mine kørebog i sidste uge.

Alle får travlt med at skaffe deres småkriminalitet af vejen, mens præsten kværner løs.

Præst: Det kristne budskab er jo: Jesus påtager sig alle vores synder.

Moderen: Nå, gør han det? Ku' du så ikke lige ta' dem her med til ham.

Moderen lægger nogle spritflasker i en pose og rækker den til præsten. Hun prædikerer ufortrødent videre.

Præsten: For Jesus er nådegaven, at tænde lys i vores hjerter.

Kenni: (*rækker hende lystagerne og B&O'en*)
Så skal ha' da næsten ha' dem her! Og de kan jo stå på den her.

Præsten: Jesus siger jo: Lad de små børn komme til mig.

Denise: Fint. Når Melissa på 11 ringer, så er det 8000,- for siliconelæber!

Denise stikker mobilen i lommen på hende. De skubber hende mod hoveddøren. Politisirenerne stopper. De vender og skubber hende mod bagtrappen.

Moderen: Du ka' lige ta' bagtrappen!

Jørgen: (*rækker præsten nøglerne*) Og her er nøglerne til min lastbil.
Bare parker den ovre ved præstegården et par dage.

Præsten: *(på vej ud af døren)* Jamen, så tak for frikadeller...og alle gaverne
...og en dejlig og konstruktiv dialog mellem kirke og sognebørn.

Jørgensens: SELV TAK!

Præsten ud. Det ringer på hoveddøren. (off: Det er Politiet, luk op)

Moderen: *(råber mod døren)* Ja, øjeblik. Vi har ikke noget at skjule...*(for sig selv)*...længere.

Familien Jørgensen står samlet, glade og tilfredse. Jørgen lægger armene på skuldrene af familien.

Jørgen: Ved I hvad kære familie....Det kan sguda godt være vi skal til at bruge den folkekirke noget mere!